

En tur med lastbilen ud i landet en forårs- eller sommerdag - det er bare frihed, synes Marie-Louise.



Kvinder i mandejob

Kvinder har forlængst overhalet mændene på de lange studier, og kvindelige advokater, præster og statsministre overrasket ikke længere. Der findes dog stadig job, hvor viere mere vant til at se mænd end kvinder.

I en serie møder

vi nogle af de

kvinder, der har truffet et utraditionelt valg.

FAKTA

Marie-Louise Dalgaard

- 25 år, fra Skodsborg,
- Udlært lastbilchauffør sommeren 2013.
- Udlært og ansat hos K Hansen Transport i Vejen, som har 55 lastbiler og 125 chauffører og medarbejdere.



Lastbilchauffør: Det frie liv bag rattet i førerhuset – og mødrene med folk af vidt forskellig slags, er det, der får Marie-Louise til at holde af sit job. Som alle lastbilchauffører er hun nærmest gift med det.



Jeg kører

fra domkirken til swingerklubben, og det er ikke engang løgn

PÅ ARBEJDE



Tekst:
Anne
Hedegaard
ahe@jv.dk

legede vi taxa. Og jeg sparede op til mit konfirmationsals- deren.

– Da jeg fyldte 18 år, tog jeg til Australien, for at finde ud af, hvad jeg ville med mit liv – og så så jeg de kæmpestore roadtrains, de har verdens største vogntog med op til fire trailer, red.)

– Dem vil man aldrig kunne komme til at køre i Danmark – men lastbiler sagde mig bare noget. Da jeg kom hjem, tog jeg et år på hf, men fandt ud af, det ikke lige var mig. Så sågte jeg ind på transport.

– Det var godt nok svært at få en læreplass. Nogen steder gav de ikke engang at se på mit cv, når jeg kom, fordi jeg var pige. Til sidst hørte jeg, at de allerede havde en pige hos K. Hansen, så de turde godt. Det var rigtig heldigt.

– Jeg kan godt lide, at man er så selvstændig, når man erude. Og lastbilen – det er jo et imponerede stykke maskine, at den kan transportere så mange ton – der er også lidt med det...

vad laver du egentlig?

– Vores firma kører alt fra en lille pakke til store partier. Jeg kører mest i Danmark, og i mit job er der masser af kundekontakt – det kan jeg godt lide, jeg er ikke bare ratholder. Jeg møder mellem 6 og 6,30 og er på arbejde ca. 11-12 timer om dagen mandag til fredag. Omkring halvdelen af tiden kører jeg, resten går med at pake bilen være hos kunderne og med pause. Jeg siger gerne, at jeg kører lige fra Ribe Domkirke til swingerklubben med kondomer – og det er ikke engang løgn. Man kører jo med mange sjove ting, og man kommer ud til meget forskellige mennesker, både private og store selskaber. Jeg har også været i udlændet et par gange som kurør med et eller andet, som folk virkelig stod og manglede.

Hvorfor valgte du at blive chauffør?

– Lige fra jeg var lille, ville jeg gerne sidde bag rattet på mine forældres bil, selvom den bare holdt stille. Sa-

– De første måneder, tror jeg, at min mor var lidt nervøs for, at jeg skulle ud på vejene selv. Men jeg er ikke bange – jeg tager bare mine forholdsregler, for der kan jo godt være nogle typer på rasteladserne. Når jeg holder pause, læser jeg altid min dør – det tror jeg også mine mandlige kolleger gør, og skal jeg have en lur i min pause, så kan jeg godt finde på at tage en hat over hovedet.

Er det let at få arbejde?

– Det ved jeg faktisk ikke, for jeg fik jo lov at blive, da jeg var udlært. Som pige er det nok sværtre – men dem, jeg kender, har da fået arbejde.

Har du en yndlingsopgave?

– Jammen, en kureretur engang imellem kan jeg godt lide. Men ellers at komme ud til nogle glade kunder – måskeude på landet – uden for mange lyskryds og myldretid. Det er dejligt, hvis der lige en nogle køer, for jeg er meget glad for dyr. Og vejret betyder helt klart noget. Dette fedest at køre forår og sommer.